

## ΝΕΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ή ΝΕΑ ΜΟΙΡΑΣΙΑ;

Contributed by ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

Sunday, 11 February 2007

Είναι η συνέχεια αυτού που έγραφα χθες για αυτά που μας έρχονται από την Περσία. Και η συνέχεια αυτή, ο δυνατός και βαρυσήμαντος λόγος του Πούτιν στο Μόναχο, όχι μόνο τα καλύπτει, αλλά καλύπτει όλον τον Πλανήτη σαν ένα είδος αντιπάλου δέους, που επί τέλους βγήκε και είπε ότι, είναι και αυτός εδώ, για να μην νομίζουμε ότι, αποτελεί η μέχρι στιγμής υπερδύναμη των ΗΠΑ τον μόνο πόλο δύναμης στον Πλανήτη.

Είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι, η ανεξέλεγκτη χρήση βίας από πλευράς Αμερικανών, οδηγεί μικρότερες χώρες στην «αγκαλιά» των πυρηνικών και **κανένας δεν αισθάνεται πλέον ασφαλής, διότι κανένας δεν μπορεί να βρει καταφύγιο στο Διεθνές Δίκαιο**. Είπε ακόμα ότι, η χρήση βίας δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή, αν δεν δοθεί το «πράσινο» φως από τα Ηνωμένα Έθνη «και όχι από το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ», σε μια έμμεση αναφορά στην επίθεση ΗΠΑ και Βρετανίας στο Ιράκ. Μία αναφορά λοιπόν εξ ανατολών στα νταηλίκια των δυτικών που ως τώρα "τα βρίσκουν και τα κάνουν". Τέλος είπε και για το ΝΑΤΟ ότι, όσο και αν επεκτείνεται με την προσθήκη νέων μελών, δεν εγγυάται ούτε τον εκσυγχρονισμό ούτε και ασφάλεια της Ευρώπης. Τι μας κρύβει λοιπόν αυτή η πρόταση του Πούτιν άραγε;

Φυσικά και έμειναν έκπληκτοι οι Αμερικανοί, αλλά και οι σύμμαχοι εκεί στο Μόναχο. Ακολούθησαν ανακοινώσεις από τον Λευκό Οίκο περί του λανθασμένου των κατηγοριών του Πούτιν και περί της ελπίδος για περαιτέρω συνεργασία στον περιορισμό της απειλής των όπλων μαζικής καταστροφής.

Μέχρι τώρα ο Λ.Ο. δεν γίνονταν πιστευτός. Ίσως όμως στο εξής να γίνει τουλάχιστον πιο προσεκτικός. Γιατί δεν θα πρέπει να επιτρέπει αποστάσεις μεγάλες μεταξύ λόγων και έργων. Δηλαδή να κλείνει λιγάκι το στόμα των εμπολέμων στην Εγγύς έως Μέση Ανατολή, ώστε να μην **ακούγονται στο Μόναχο για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο απειλές του Ισραήλ για πυρηνικό κτύπημα στο Ιράν**, για το οποίο επιφυλάσσεται σφόδρα, και φυσικά εξοργισμένες απαντήσεις από την Περσία για σβήσιμο του Ισραήλ από τον Χάρτη της Μέσης - Εγγύς Ανατολής.

Ο λόγος του Πούτιν, πρώτη φορά σε Διάσκεψη Ασφαλείας, ταρακούνησε και μπέρδεψε τους συμμετέχοντες συμμάχους και ευρωπαϊούς εταίρους, επειδή αιχμές υπήρξαν, όχι μόνο εναντίον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και εναντίον της Ε.Ε. καθώς και η τελευταία μαζί με τους άλλους δύο, προσπαθεί δια της βίας να επιβάλλει σε διάφορες τρίτες χώρες την θέλησή της.

Όπως είναι φυσικό οι έχοντες τα κρίσιμα πόστα ανέλαβαν να απαντήσουν στον Πούτιν. Μερικοί από αυτούς, κυρίως Ευρωπαίοι, αναρωτήθηκαν, αν η Ρωσία προσπαθεί να επανέλθει στην παγκόσμια σκηνή με προμετωπίδα την ανησυχία και άλλοι, όπως ο πιθανός υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ J. Mc Cain, που δήλωσε ανοιχτά ότι, η Ρωσία επιδιώκει την σύγκρουση. Και εδώ η διαφορά αντιλήψεως, ψυχολογίας και επιπέδου διπλωματικής αντιδράσεως, για το οποίο έγραφα ήδη. Επίσης μερικοί είπαν ότι, η Ρωσία προσπαθεί με τον λόγο του Πούτιν να δείξει κάποια δύναμη αλλά τελικά είναι ακόμα μία αδύναμη χώρα.

Και σε απάντηση όλων αυτών η ρωσική, η οποία δηλώνει ότι, τον Πούτιν διόλου δεν τον ενδιέφερε, αν και πώς θα φθάσει ο λόγος του στην αίθουσα της Διασκέψεως στο Μόναχο, γιατί εκείνο που μόνο τον ενδιαφέρει είναι, ο λόγος αυτός να φθάσει μέχρι και την τελευταία γωνιά του Πλανήτη.

Μήπως βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο, που άλλη μία φορά θα υψώσει τα νέα τείχη όπως τότε μεταξύ της Δύσης και του ανατολικού μπλόκ και αργότερα, γι' αυτούς που δεν το ξέχασαν, του Συμφώνου της Βαρσοβίας; Ή μήπως μοιράζεται η τράπουλα εκ νέου και τα ατού πάνε σε άλλα χέρια;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

[http://www.apn.gr/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=320](http://www.apn.gr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=320)