

## Πολλοί δρόμοι οδηγούν στον Θεό, αναγγέλει χαρούμενα ο πάπας στην Ασία, αλλά οι Ορθόδοξοι δεν πείθονται.

### Πάπας - Σιγκαπούρη - Διαθρησκειακή συνάντηση.

Ο πάπας Φραγκίσκος έφτασε στη Σιγκαπούρη στις 11 Σεπ 2024 για να προωθήσει στην νέα παγκόσμια Βαβυλώνα (όπως είναι ο κόσμος τώρα=παγκοσμιοποίηση), την πολύθεη αθεΐα κατά την έκφραση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, δηλ. τη Μία Παγκόσμια Θρησκεία, στην υπηρεσία βεβαίως της Μίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης. Αυτή ετοιμάζεται ήδη, αν και υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Ανατολής και Δύσης για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι (δηλ. περισσότερα δικαιώματα) σ' αυτήν.

**Φραγκίσκος: «Γιατί κάθε θρησκεία είναι οδός για να φθάσουμε στον Θεό. Έτσι για σύγκριση, σαν παράδειγμα, είναι σαν διαφορετικές γλώσσες για να φτάσετε στον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι Θεός για όλους... Ο Θεός είναι Θεός για όλους τους υιούς και θυγατέρες του Θεού. Αλλά ο Θεός μου είναι πιο σημαντικός από τον δικό σου Θεό, είναι αυτό αληθές; Υπάρχει μόνο ένας Θεός και κάθε ένας από μας είναι μια γλώσσα για να μιλάμε να φθάσουμε στον Θεό. Είναι διαφορετικά μονοπάτια. Το καταλάβατε»;**

Οι πολλές και διάφορες θρησκευτικές ομάδες που συστήθηκαν από ανθρώπινη πρωτοβουλία από φθαρτούς και αμαρτωλούς ανθρώπους ζουν στο ψέμα. Διότι μόνο όσοι γνώρισαν τον θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό που είναι η ζώσα Αλήθεια του Θεού, και είναι ενωμένοι Μυστηριακά μαζί Του είναι προατατευμένοι από τις πλάνες. Επειδή αυτοί ακούουν από τον Χριστό: **«Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ει μη δι' Εμού».** (Ιω. 14:6). **Δηλ. μοναδική οδός είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός.**

Ο πάπας επομένως που διδάσκει ότι **«κάθε θρησκεία είναι οδός για να φθάσουμε στον Θεό»**, ψεύδεται, φανερώνοντας ότι αποστάτησε από τον Χριστό, τον οποίο απομόνωσε στον Ουρανό για να αναδείξει τον εαυτό του αρχηγό των επιφανειακά ενωμένων θρησκειών, στην ισοπεδωτική των δογμάτων τους πανθρησκεία.

Κάποια θρησκευόμενα δεν οδηγούν τους πιστούς τους στην αρετή, έχοντας ψευτοθεούς και του καλού και του κακού! Υπάρχουν βέβαια και φανεροί σατανολάτρες. Η ειδωλολατρεία σαν φυσιολατρεία υπάρχει και σήμερα, μάλιστα σε όσους περιορίζουν τις αιτίες της ονομαζόμενης «κλιματικής αλλαγής» στον υλικό παράγοντα, λησμονώντας ότι υπάρχει και πνευματικός, που είναι οι αμαρτίες που αφορούν την άυλη και αθάνατη ψυχή μας.

Ο πάπας της Ρώμης που αναπαύει τους ανθρώπους στις πλάνες τους κατατάσσεται, επομένως, στους ψευδοπροφήτες. Όσα λέει περί επίτευξης ειρήνης είναι ψέματα, επειδή οι ψυχές των ανθρώπων που ζουν χωρίς τη χάρη του Χριστού ζουν σε αγρία κατάσταση, ποθώντας μόνο τα υλικά, παρά το ότι έχουν φτιάξει εργαλεία για να φθάσουν στα άστρα.

Η κρίση του πατρο-Κοσμά, αναφέρει σε ομιλία του ο μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός, είναι ότι όλες οι πίστες, εκτός της Ορθόδοξης Χριστιανικής, είναι ψεύτικες, κάλπικες, όλες του διαβόλου.<sup>1</sup>

Για το εγχείρημα της επιφανειακής και χωρίς Χριστό ένωσης των θρησκειών, που επιχειρεί ο πάπας, χάριν της ειρήνης κλπ έχουν τοποθετηθεί σύγχρονοι άγιοι γέροντες. Μεταξύ αυτών αναφέρομε τους άγιο Παΐσιο και άγιο Πορφύριο.

---

<sup>1</sup> ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ: «Εγώ edιάβασα και περί ιερέων, και περί ασεβών, αιρετικών και αθέων· τα βάθη της σοφίας ηρεύνησα· όλα αι πίστεις είνε ψεύτικες· τούτο εκατάλαβα αληθινόν, ότι μόνη η πίστις των Ορθοδόξων χριστιανών είνε καλή και αγία, το να πιστεύωμεν και να βαπτιζώμεθα εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τούτο σας λέγω τώρα εις το τέλος· να ευφραίνεσθε οπου είσθε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και να κλαίετε δια τούς ασεβείς και αιρετικούς οπου περιπατούν εις το σκότος». (Διδαχή 1η, σελ.10). [Σύνδεσμος](#)

Ο μακαριστός π. Σάββας Αχιλλέως (+3-Αυγ-2016) θεώρησε τον πάπα σαν προ-αλειφόμενο Ψευδοπροφήτη της Αποκάλυψης. Επεξηγηματικά να πούμε ότι δεν είναι τώρα η ώρα του τελικού Αντιχρίστου, και δεν είναι γνωστό το όνομά Του, όπως και αυτό του Ψευδοπροφήτη, που θα αναλάβουν δράση συγχρόνως στο τέλος του κόσμου. Όμως ο εκάστοτε πάπας της Ρώμης<sup>2</sup> εργάζεται άοκνα για να κρατήσει τη θέση του αρχηγού της πανθηρσκείας (που μάλιστα περιλαμβάνει και τους αθέους, από την εποχή του πάπα Βενεδίκτου 16ου),<sup>3</sup> την οποία (θέση) ήδη έφτιαξε για τον εαυτό του!

Το παρόν (εκτυπώσιμο): <https://www.imdleio.gr/diaf/2024/pope-religions.pdf>

Αντίστοιχη ιστοσελίδα: <https://www.imdleio.gr/diaf/2024/pope-religions.html>

---

<sup>2</sup> Ο πάπας Ιωάννης Παύλος 2ος (1920-2005) είναι αυτός που επίσημα ξεκίνησε τις πανθηρσκευτικές συνάξεις στην Ασίζη, στις 27 Οκτ 1986, την ίδια μέρα που ξεκινούσε οικονομικά η παγκοσμιοποίηση με την ένωση των χρηματαγορών όλου του κόσμου. Βίντεο: <https://youtu.be/Yk3jH6tklpl>

<sup>3</sup> Το ενδιαφέρον στην Ασίζη της 27ης Οκτ. 2011 είναι ότι: ο πάπας Βενέδικτος 16ος ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας "θηρσκευτικών ηγετών" και **ενός "μη πιστού"!!!** Από φιλοπαπικό site: «On 27 October 2011, during an inter-religious meeting in Assisi, one by one, 13 religious leaders and one non-believer all renewed their commitment to build peace in the world. Pope Benedict XVI was also among the group»... Δείτε ιστοσελίδα και βίντεο: <https://www.imdleio.gr/htm/assisi.htm>