

Ημ. Δημοσίευσης: 14-10-2010

Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνήλθε σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2010, στο Ηράκλειο σε τακτική Συνεδρία, ασχολήθηκε με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και μεταξύ άλλων απεφάσισεν ομοφώνως:



α) Οι κατά τόπους Σεβ. Αρχιερείς της Μεγαλονήσου να προσκαλέσουν τους Θεολόγους Καθηγητές των Εκκλησιαστικών Επαρχιών τους, να συζητήσουν μαζί τους τα θέματα που τους απασχολούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών, τον Ορθόδοξο Πολιτισμό και την Παράδοσή μας καθώς και για τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των

παιδιών μας,

β) Αναφορικά με το θέμα της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών του πολίτη προτρέπει και παρακαλεί τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό της Κρήτης, να μην τρομοκρατείται από ανεύθυνους, να προσδοκά το Πρόσωπον του Ερχόμενου Κυρίου Ιησού Χριστού, υπενθυμίζει δε τα λόγια του διορατικού Γέροντος Πορφυρίου: «... **αν εμείς έχουμε μέσα μας τον Χριστό, δεν μπορεί με τίποτα να μας πειράξει ο αντίχριστος...**».

<http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=3671>

Σημ. (ΛΜΔ):

Αυτή η απάντηση (στο σχετικό με την κάρτα θέμα) δίνεται μόνο όταν απλώς υπάρχουν φημολογίες για αυξανόμενα σύμβολα με το «666» ή προφητολογία δυτικού τύπου, χωρίς να έχουμε φτάσει σε πραγματικά δύσκολα χρόνια. Πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να εμφανιστούν και διαφημιστούν τα σύμβολά του και μετά να έρθει προσωπικά ο ίδιος ο Αντίχριστος, (που είναι ένας από τους πολλούς αντιχρίστους κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη). Αυτό συμβαίνει και με τον Χριστό. Πρώτα πηγαίνει ο Σταυρός του μαζί με άλλα σύμβολα (όπως των αγγελικών δυνάμεων ή εορταστικά όπως τα Αναστάσιμα) και μετά έρχεται ο ίδιος ο Κύριος.

Τώρα τα σύμβολα του 666 στα εμπορικά προϊόντα έχουν ευρύτατα καθιερωθεί, διεπόμενα μάλιστα από διεθνείς κανονισμούς. Το μαρκάρισμα ξεκίνησε σαν ανάγκη για την καταγραφή των προϊόντων των σουπερμάρκετς τροφίμων και επεκτάθηκε με σκοπό να περιλάβει και τον άνθρωπο!

«**Αν έχουμε μέσα μας Χριστό**» καταλαβαίνουμε αν έχουν προχωρήσει τα πράγματα, προς την μεριά του Αντιχρίστου, από την έκπτωση από τις αρετές και την αύξηση της κακίας. Ας κοιτάξουν λοιπόν όσοι λένε ότι μπορούν να βλέπουν εσωτερικά τα γεγονότα, όπως ο γέροντας Πορφύριος ή Παΐσιος και ας μας πουν τι σύγκριση υπάρχει της εποχής πριν την έναρξη της παγοσμιποποίησης (1990) με τη σημερινή. Πόσο άνετη ήταν τότε η χώρα μας, και πως κατάντησε από την ΕΟΚ-ΕΕ ώστε να θεωρείται σχεδόν φυσιολογικό για τους πολιτικούς να πουλάνε ολόκληρα κομμάτια της πατρίδος για ένα αμφισβητούμενο χρέος σε αμφισβητούμενης αξίας νόμισμα, να παίζουν τα ασφάλιστρα και τις συντάξεις των βιοπαλαιστών στα Χρηματιστήρια, και να καθοδηγούνται από ψυχασθενείς τοκογλύφους.

Προσθέστε πόσο γιγαντώθηκε η ηθική διαφθορά, η προβολή της στη νεολαία σαν φυσιολογικός τρόπος ζωής, τα διαζύγια, η οικογενειακή και κοινωνική αποσύνθεση και θα καταλάβετε ότι **«είναι πιο αργά από ότι νομίζετε»** όπως έλεγε ο π. Σεραφείμ Ρόουζ!