

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

Κάρτα του Πολίτη. Τού πρωτοπρ. Αντωνίου Μπουσδέκη



Τού πρωτοπρ. Αντωνίου Μπουσδέκη
Έφημερίου Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Νικαίας.

Τί είναι ή Κάρτα του Πολίτη;

Η Κάρτα του Πολίτη παρουσιάζεται σάν μιά κάρτα ή όποια θά μᾶς διευκολύνει στό «νοικοκύρεμα», στίς καθημερινές μας ἐργασίες, θά μᾶς προστατεύει ἀπό κλοπές μιά καί δέν θά χρειάζεται νά ἔχουμε μαζί μας χρήματα, θά ἔχουμε εὐκολη πρόσβαση στό σύστημα ὑγείας, θά βοηθήσει ἀποτελεσματικά στήν καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς τρομοκρατίας δίνοντας τή δυνατότητα στό κράτος, μέ τήν πρόσβαση σέ ὅλα τά προσωπικά μας δεδομένα, νά ἐλέγχει μέ διάφορους τρόπους ὅλους ὅσους τό βλάπτουν.

Ίσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός ὅτι στήν Κάρτα του Πολίτη, μέ τήν όποια θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες του Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία. Ἐπίσης στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ή ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν καί αὐτή ή κάρτα νά ἀποτελέσει καί τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα.

Ἐχει ή Κάρτα του Πολίτη κάτι κακό;

Ὁ γέροντας Ίουστίνος Πάρβου στή Ρουμανία μέ ἀφορμή τήν ἀναγγελία ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος μέ τσίπ, εἶπε μέ σαφήνεια καί μέ κατηγορηματικό τρόπο: «Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ (ή Κάρτα του Πολίτη θά περιέχει τσίπ) εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μιά ὀλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσω του ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο. Η καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶα, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού παίρνουν γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο».

Πῶς μπορεῖ νά γίνει αὐτή ή σύνδεση τῆς Κάρτας του Πολίτη μέ τό δαιμονικό σχέδιο πού μᾶς λέει ὁ γέροντας ὅτι κρύβεται πίσω ἀπό αὐτήν;

Ἐδῶ χρειάζεται μιά μεγαλύτερη προσοχή. Ἀπό τή δεκαετία του '80 οἱ πολιτικοί μας παλεύουν νά μᾶς ἐπιβάλουν μιά ταυτότητα ή όποια ἀπό τή μιά μεριά φαίνεται χρήσιμη καί ἀπλή, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη συνδυάζει τήν ἀριθμοποίηση του προσώπου, τήν παρακολούθηση, τό φακέλωμα καί τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666. Αὐτό τό ξεκίνησαν μέ τόν ΕΚΑΜ πρῶτα, τόν ΑΜΚΑ ὕστερα, τήν Κάρτα Πολίτη καί τό μοναδικό κωδικό πελάτη τώρα τελευταία.

Ἐδῶ λοιπόν ἀρχίζει νά διαφαίνεται πῶς δέν εἶναι καί τόσο ἀπλᾶ τά πράγματα ἀλλά πρόκειται γιά ἕνα σχέδιο πού ὀδηγεῖ σέ μιά προηγμένου τύπου «δημοκρατική» δικτατορία ή όποια περιγράφεται ἀπλᾶ ὡς ἐξῆς:

1ον. Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό φακέλλωμα πού σημαίνει αναπόφευκτα κατάργηση της ελευθερίας του προσώπου. Μέσω του φακελλώματος θα υπάρχει παρακολούθηση του προσώπου, κατάργηση του άπορητου της ιδιωτικής ζωής με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, ακόμα και με την δημοσιοποίηση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, μιά και αυτά θα βρίσκονται στα χέρια πολλών πού θα χειρίζονται τά μηχανήματα αλλά και πολλών επιτηδείων οί όποιοι ευκαίρως άκαίρως θά μπορούν νά μπαίνουν νά βλέπουν αλλά και νά αλλάζουν δεδομένα. Παράλληλα υπάρχει πλήρης άγνοια των στοιχείων της κάρτας από τόν κάτοχό της.

Θά μπορούσε νά αναρωτηθεῖ κανείς, έμεις οί χριστιανοί τί έχουμε νά φοβηθοῦμε από ένα τέτοιο φακέλλωμα, μιά και σύννομοι και ήσυχοι άνθρωποι είμαστε; Είναι όμως ποτέ δυνατόν ό Έλληνας Όρθόδοξος Χριστιανός νά δεχθεῖ όποιοδήποτε σύστημα πού του στερεῖ τήν ελευθερία, τόν αριθμοποιεῖ, τόν έξευτελίζει σάν πρόσωπο, λέγοντάς του πόσο τόν αγαπάει ένω στήν κυριολεξία τόν υποδουλώνει και τόν βασανίζει;

2ον. Ουσιαστικά μᾶς εισάγουν σέ ένα νέο κράτος, σέ ένα παγκόσμιο κράτος (μιά και στους κομπιούτερς υπάρχει παγκόσμια δυνατότητα επικοινωνίας), στό κράτος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τό όποιο τόσο περήφανος είναι ό πρωθυπουργός μας και μάλιστα χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης στή βάση δεδομένων τόν αριθμό 666.

Τί είναι αυτό τόνούμερο; Τί γνωρίζουμε γι' αυτό;

Στήν Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στό βιβλίο της Αποκαλύψεως, διαβάζουμε τά έξης:

«Ὡδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς'» (Αποκ. ιγ' 18). Μᾶς λέει λοιπόν ἡ Αποκάλυψη ὅτι ὁ ἀριθμός 666 δέν εἶναι ἕνας τυχαῖος ἀριθμός, ἀλλά ὁ ἀριθμός τοῦ θηρίου, ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου, γι' αὐτό τόν ὀνομάζουμε και δυσώνυμο ἀριθμό.

Δέν είναι περίεργο τό γεγονός ὅτι μεταξύ τόσων και τόσων ἀριθμῶν διαλέχτηκε αὐτός ὁ συγκεκριμένος ἀριθμός για νά μᾶς εισαγάγει στό κράτος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στό Παγκόσμιο κράτος;

Θέλουμε λοιπόν νά μποῦμε στό Παγκόσμιο κράτος τό όποιο ιδρύεται τώρα και νά απολαύσουμε ὅλες τίς «διευκολύνσεις» πού μᾶς υπόσχεται; Τήν πόρτα μᾶς τήν ανοίγει ὁ Ἀντίχριστος. Αὐτός είναι ὁ οἰκοδεσπότης, γι' αὐτό ἀκριβῶς και τό κράτος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τό παγκόσμιο κράτος, τό ὀνομάζουμε παγκόσμιο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου. Αὐτά πού μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή δέν είναι λόγια ὠραία για νά τά ἀκοῦμε, ἀλλά είναι ἡ ἀλήθεια τήν ὀποία καλούμαστε νά πιστέψουμε και νά ἐνστερνιστοῦμε. Είναι λοιπόν δυνατόν Χριστιανός, πού ἀναγνωρίζει και σέβεται τή μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Αποκάλυψη, νά παραλάβει ταυτότητα ἢ κάρτα, «ἔξυπνη» ἢ ὄχι, πού νά ἔχει τόν συμβολισμό τοῦ Ἀντιχρίστου;

Ἐπομένως φυσικό είναι ὅτι ἔμεις σάν Όρθόδοξοι Χριστιανοί, πού δεχόμαστε τήν Αποκάλυψη και τά ὅσα σοφά και ἀποκαλυπτικά μᾶς γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, δέν πρόκειται νά παραλάβουμε αὐτή τήν κάρτα ἢ τήν ἐπερχόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα ἢ ὀτιδήποτε ἄλλο.

Αὐτό τό περίμεναν ὄλοι αὐτοί πού κατευθύνουν τά πράγματα τοῦ κόσμου και κάνουν τό πᾶν για νά δημιουργηθεῖ αὐτό τό παγκόσμιο κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔπρεπε λοιπόν νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ δυσκολία αὐτή και νά βρεθοῦν τρόποι νά ξεπερασθεῖ ὥστε σιγά σιγά νά ὀλοκληρωθεῖ ἡ ἔνταξη ὄλης της ὕψηλίου στό κράτος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Αὐτό ἔγινε και γίνεται μέ πολλούς τρόπους. Ἀργά ἀλλά σταθερά.

1. Προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο νά κοσμικοποιήσουν και νά ἀποχριστιανοποιήσουν ἄν είναι δυνατόν τήν Όρθόδοξη Ἑλλάδα μας ὥστε νά είναι πιό εὔκολο νά ξεπερασθεῖ τό θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Τώρα πού σέ μεγάλο βαθμό ἔχει γίνει αὐτό, ἀκοῦμε τούς χριστιανούς νά μᾶς λένε, ὅτι δέν είναι τίποτα σπουδαῖο αὐτός ὁ ἀριθμός και ὅτι ἄν ἔμεις δέν ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας αὐτά δέν μπορούν νά μᾶς ἐπηρεάσουν.

2. Άρχισαν να λανσάρουν διάφορες κάρτες πιστωτικές, για να σηκώνουμε λεφτά από την τράπεζα, για να ψωνίζουμε από διάφορα καταστήματα... με σκοπό να συνηθίσουμε στη χρήση της κάρτας.

3. Γέμισαν στην κυριολεξία τον κόσμο με τον δυσσώνυμο αριθμό 666 βάζοντάς τον στο bar code που βρίσκεται σε τρόφιμα, ρούχα και στο κάθε τι, δημιουργώντας μας μια έξοικείωση με τον αριθμό του Αντιχρίστου.

Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται ακόμα λόγω της πίστης τους και δεν δέχονται να προσχωρήσουν στο Παγκόσμιο κράτος του Αντιχρίστου.

Για να αντιμετωπίσουν και αυτό το τελευταίο εμπόδιο, αρχίζουν νομοθετικά να εκβιάζουν. Σχετικά με τον ΑΜΚΑ ο νόμος λέει χαρακτηριστικά: Άρθρο 153 του νόμου 3655/2008. «2. Από την ίδια ως άνω ήμερομηνία οὐδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθένειας, να δικαιωθει και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντίστοιχων παραστατικών».

Εδώ πάλι έχουμε να παρατηρήσουμε από τη μία τη βία και τον εξαναγκασμό με απειλή αποκλεισμού από τη ζωή, και από την άλλη μια αντιστοιχία στο κείμενο του νόμου με το αντίστοιχο χωρίο της Αποκαλύψεως που μιλάει για τον Αντίχριστο και το 666, και το οποίο λέει:

«... ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Αποκαλ. κεφ. 13 στ. 17).

Όπως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τυχαία τη χρησιμοποίηση του δυσσωνύμου αριθμού 666 ως κωδικού για κάθε μας πράξη, έτσι και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τυχαία την αντιστοιχία του νόμου με όσα μᾶς λέει η Αποκάλυψη. **Χιλιάδες κοσμοθεωρίες υπάρχουν, χιλιάδες φιλοσοφικά, θεολογικά, ύπαρξιακά, νομοθετικά συστήματα, σύμβολα, συμβολικοί αριθμοί, πώς διάλεξαν τό συγκεκριμένο σύμβολο και τά συγκεκριμένα χωρία τῆς Αποκαλύψεως;**

Για τό θέμα τοῦ ΑΜΚΑ δέ μᾶς διαβεβαίωσαν καί ἡ πολιτεία καί ἡ Ἐκκλησία πώς δέν περιέχει τό 666 καί πώς εἶναι ἕνας ἀπλός χρηστικός ἀριθμὸς καί ἄρα μπορούμε νά τόν χρησιμοποιοῦμε;

Πρῶτα ἀπό ὅλα πρέπει νά ποῦμε πώς καί στήν περίπτωση ἀκόμη πού δέν θά ὑπάρχει τό 666 στόν ΑΜΚΑ ἢ στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἡ παραλαβή τους σηματοδοτεῖ τήν προσχώρησή μας σέ ἕνα παγκόσμιο ὀλοκληρωτικό σύστημα, τό ὁποῖο δέν αντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς Εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά ὡς «ὑποκείμενο» τῶν δεδομένων (Νόμος 2472/1997), πού σύντομα μπορεῖ νά καταστεῖ ἀντικείμενο στά χέρια τῆς οικονομικῆς ὀλιγαρχίας ἢ καί αὐτοῦ κατόπιν τοῦ Αντιχρίστου (Ὁ γραμμικός κώδικας (BAR CODE) καί ὁ ἀριθμὸς 666, Μελέτη Γ' Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 23 Ἰουνίου 1997).

Παρατηροῦμε ἐπίσης πώς σχεδόν ἀμέσως (ἴσως καί μετά ἀπό τήν ἀντίδραση πολλῶν πολιτῶν πού δέν δέχτηκαν νά παραλάβουν τόν ΑΜΚΑ) ὑποβαθμίζουμε τόν ΑΜΚΑ συμπεριλαμβάνοντάς τον σέ μιά Κάρτα πολύ πιό πλήρη καί πιό «ἔξυπνη», τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Ὁ στόχος δέν ἐγκαταλείφθηκε. Ἦδη ἡ κυβέρνηση βιάζεται νά μᾶς ἐγκλωβίσει σ' αὐτήν τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση δηλαδή στό παγκόσμιο ὀλοκληρωτικό σύστημα, στό παγκόσμιο κράτος, δίνοντάς μας πρῖν ἀπό τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιά ἀκόμη ἠλεκτρονική κάρτα, πού θά μᾶς «διευκολύνει» ὅπως ἰσχυρίζεται, νά μή συγκεντρώνουμε ἀποδείξεις ἀπό τίς διάφορες ἀγορές πού κάνουμε. Ἕνας νέος «μοναδικός κωδικός πελάτη». Κάνει παράλληλα ἀπογραφή ὅλων τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων μέ ἠλεκτρονικό τρόπο, λέγοντας ὅτι ὁποῖος δέν στείλει τά στοιχεῖα του δέν θά πληρωθεῖ. Καί ἐδῶ εἶναι ἄξιον περιεργείας γιατί μᾶς τό ζητᾶνε αὐτό ἀφοῦ ὅλα τά στοιχεῖα τά ἔχουν καί οἱ ὑπηρεσίες ἀπό τίς ὁποῖες πληρωνόμαστε καί τώρα πλέον καί ἠλεκτρονικά. Πρὸς τί ὅλη αὐτή ἡ φασαρία; Μήπως κάτι ἄλλο κρύβεται καί πίσω ἀπό αὐτή τήν ἀπογραφή;

Ἄς δοῦμε λίγο καί τήν κατάσταση ὅλων αὐτῶν πού θά πάρουν τόν ΑΜΚΑ, τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη καί ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει μέχρι καί τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καί τελικά τό χάραγμα.

Παίρνουμε λοιπόν τήν Κάρτα γιά νά μπορούμε νά πληρωθοῦμε, νά ἔχουμε ἀσφαλιστική κάλυψη, νά κάνουμε τή ζωή μας πιό ἡσυχη καί πιό ἀσφαλῆ.

Ξαφνικά ὅμως ἀκοῦμε ὅτι κόβονται μισθοί, συντάξεις, ἐπιδόματα, παροχές, εὐνοϊκοί ὅροι στούς πολύτεκνους καί στούς ἀδύνατους· ἄρχισαν καί σκληραίνουν τά φοροεισπρακτικά μέτρα· θά κλείσουν ἢ θά συγχωνευθοῦν νοσοκομεῖα· ἡ ἀσφαλιστική κάλυψη τῶν δήθεν ἀσφαλισμένων πολιτῶν θά εἶναι πολύ πενιχρή· σέ τί λοιπόν θά μᾶς χρειάζεται ἡ Κάρτα ἀσφάλισης ἢ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Οὔτε ἀσφάλιση θά ἔχουμε, οὔτε χρήματα, οὔτε ἐλεύθερη πρόσβαση στήν ἐλεύθερη ἀγορά πραγμάτων καί δραστηριοτήτων.

Ἐπίσης καί στόν σημαντικό τομέα τῆς ἀσφάλειας καί τῆς ἡσυχῆς ζωῆς ξαφνικά ἀντιλαμβανόμαστε πώς δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα μιά καί ἀσφάλεια δέν ὑπάρχει. Καθημερινά ἀκοῦμε κλοπές, φόνους, βία, ναρκωτικά, ταραχές, τρομοκρατία, πολέμους... καί αὐτά ὅλο καί περισσότερο ὅσο ἐπεκτείνεται τό κράτος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, μάλιστα (τό πιό φοβερό!) μέ τή δικαιολογία τῆς πάταξης τῆς τρομοκρατίας καί τῆς ἀσφάλειας τοῦ πολίτη. Αὐτό μᾶς θυμίζει τήν ἐποχή πού ἡ Ἀμερική ἀπ' τή μιά ἔριχνε βόμβες στό Ἀφγανιστάν καί ἀπό τή ἄλλη ἔστελνε ἀνθρωπιστική βοήθεια.

Οἱ ταλαίπωροι Ἕλληνες πολίτες βρίσκονται συνεχῶς μπροστά σέ καταστάσεις πού τοῦς γεμίζουν μέ ἄγχος γιά τό μέλλον καί ἀνασφάλεια. Ἡ χρήση ἀγχολυτικῶν, ἀντικαταθλιπτικῶν, καί διάφορων ἄλλων ψυχοφαρμάκων, μέ τά ὅποια ὁ Ἕλληνας πολίτης προσπαθεῖ νά βάλει μιά ἰσορροπία στή ζωή του ἔχει ἀυξηθεῖ. Ὅμως αὐτή ἡ ἰσορροπία κρατάει ὅσο κρατᾶνε καί τά φάρμακα καί τό πρόβλημα συνεχίζεται καί ἐπιδεινώνεται, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀνάπαυση δέν ἔρχεται στίς καρδιές. Καθώς σκεπτόμαστε ὅλα αὐτά θυμόμαστε τό χωρίο τῆς Ἀποκαλύψεως πού λέει: «... καί οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας, καί νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τό θηρίον καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ, καί εἰ τις λαμβάνει τό χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. ιδ, 11). Πρίν ἔρθει τό χάραγμα βλέπουμε ἤδη κατ' ἀντιστοιχία τοῦς καρπούς τῆς ἀποστασίας μας.

Τυχαῖο καί αὐτό; Ἄς ἀναρωτηθεῖ ὁ καθένας μόνος του καί ἄς ἀρχίσει νά βγάξει τά συμπεράσματά του καί νά προετοιμάζεται.

Νά προετοιμάζεται γιά τί; Αὐτό θά τό καταλάβουμε ἂν δοῦμε τώρα καί τήν κατάσταση ὅλων ἐκείνων πού θά ἀρνηθοῦν νά πάρουν τή Κάρτα, καί πολύ περισσότερο τό ἐπερχόμενο χάραγμα.

Ὁ ἀποκλεισμός ἀπό τήν κοινωνική ζωή πού προαναγγέλλεται ἀπό τήν Ἀποκάλυψη δέν εἶναι κάτι ἀνώδυνο: «καί ποιεῖ πάντας, τοῦς μικρούς καί τοῦς μεγάλους, καί τοῦς πλουσίους καί τοῦς πτωχοῦς, καί τοῦς ἐλευθέρους καί τοῦς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι, εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. 13, 16-17)

Πρέπει ὁ Χριστιανός νά εἶναι ἔτοιμος γιά ὅλα. Ἴσως ἀκόμα καί γιά τό μαρτύριο. Ὁ γέροντας Ἰουστίνος ὁ ἠγούμενος τῆς Μονῆς Πέτρου Βόντα πού ξαναμνημονεύσαμε στήν ἀρχή μᾶς λέει πάλι πολύ ὠραῖα: «Γιαυτό σᾶς λέω εἶναι ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου. **Κατά τή γνώμη μου εἶμαστε στούς καιρούς, στούς ὁποίους ὁ μόνος δρόμος γιά τή σωτηρία εἶναι τό μαρτύριο**». Ἐπίσης στά Εὐαγγέλια μᾶς λένε οἱ Εὐαγγελιστές ὅτι θά γίνει θλίψις πολύ μεγάλη πού δέν ξαναέγινε ποτέ. Μάλιστα γιά νά τονίσει αὐτή τήν πραγματικότητα λέει πώς ἐκολοβώθηκαν οἱ ἡμέρες γιά νά μήν χαθοῦν καί οἱ ἐκλεκτοί...

Μά γιατί τά λέμε ὅλα αὐτά καί φοβᾶται ὁ κόσμος καί πανικοβάλλεται;

Ὅλα αὐτά τά λέει ἡ Ἁγία Γραφή. Τά ἔγραψαν οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστές φωτισθέντες ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί φυσικά εἶναι ἀλήθεια. Οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστές μᾶς μετέφεραν τήν ἀλήθεια χωρίς συναισθηματισμούς. Δέ θέλησαν νά μᾶς χαϊδέψουν τά αὐτιά μέ ὠραῖα καί ψεύτικα λόγια. Ὅλα αὐτά

λοιπόν πού μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι λόγια πού παρηγοροῦν τὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, πού φέρνουν εἰρήνη καὶ ἀνάπαυση στὴν καρδιά. Πῶς τώρα ἐμεῖς φτάσαμε νά διαβάζουμε τὰ λόγια τῆς Γραφῆς καὶ νά μᾶς πιάνει φόβος καὶ νά μὴν χαίρεται καὶ νά μὴν ἀναπαύεται ἡ ψυχὴ μας;

Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται μιὰ ἀπὸ τῆς μεγαλύτερες ἐπιτυχίες τοῦ διαβόλου. Μᾶς παρουσιάζει «φοβερὴ» τὴν ἀλήθεια γιὰ νά φοβηθοῦμε καὶ νά ἀκολουθήσουμε τὸ ψέμα. Καὶ μεῖς φοβόμαστε τίς «φοβέρες» τοῦ ψεύτη διαβόλου καὶ δέν φοβόμαστε τίς «φοβέρες» τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ πού διαβάζουμε στὴν Ἁγία Γραφή.

Ἐμεῖς ὅμως σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού πιστεύουμε στὴν ἀλήθεια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀκοῦμε προσηκτικά ὅσα μᾶς λέει ἡ Γραφή καὶ προετοιμαζόμαστε.

Τί εἶναι αὐτὴ ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν ὁποία μιλοῦν καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες μας; Σέ τί συνίσταται καὶ σέ τί ἀποσκοπεῖ;

Ἐδῶ ἄς ξαναθυμηθοῦμε λίγο τὸν γέροντα Ἰουστῖνο Πάρβου: «Νά ἀνοικοδομήσουμε αὐτὸ τὸ λαό! Ἀλλὰ δέν θά μπορέσουμε νά κάνουμε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ἂν δέν ἀνοικοδομήσουμε ὁ καθένας τίς ψυχές μας. Νά ταπεινωθοῦμε καὶ νά βάλουμε στάχτη στό κεφάλι, γιὰ νά μᾶς δώσει ὁ Θεός τὴ Χάρη καὶ τὴ δύναμη νά δεχθοῦμε τὸ μαρτύριο».

Καὶ ἓνας ἄλλος σύγχρονος γέροντας, ὁ γέρον Αμβρόσιος ἀπὸ τὴ Μονὴ Δαδίου, τὴν «Παναγία τὴ Γαβριώτισσα» μᾶς λέει: «Πρέπει ν' ἀποκτήσετε ἰσχυρὴ πίστη, μόνοι σας, μέ ὑπομονή, μέ καλωσύνη, μέ δικαιοσύνη. Νά μὴ χάσουμε τὴν πίστη! Σταθερὴ πίστη, καὶ ὁ Θεός θά δώσει βοήθεια. Χωρὶς τὴν προσευχή, πᾶμε χαμένοι. Μὴ σκέφτεστε γιὰ τὸ μέλλον. Εἶναι ὅλα στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Νά διαβάζετε Πατερικά κάθε μέρα ἀπὸ λίγο, καὶ ὁ Θεός θά φωτίζει. Ὅσοτερά θά δυναμώνει ὁ νοῦς σας». Ἡ μετάνοια λοιπόν, ἡ προσευχή καὶ ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στά σχέδια τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς εἶναι ἡ βασικὴ προετοιμασία. Ἐάν ὁ Χριστιανός ζεῖ ταπεινά τὴ μετάνοια σὰ μιὰ μόνιμη κατάσταση στὴ ζωὴ του καὶ ζητᾷ καθημερινά, ἔμπονα, στὴν προσευχή του τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἀντιλαμβάνεται σωστά τὰ πρᾶγματα. Δέν φοβᾶται διαβάζοντας τὴν Ἁγία Γραφή. Δέ σκέφτεται τὸ μέλλον. Ὅσα καταλαβαίνει χαίρεται καὶ ὅσα δέν καταλαβαίνει ἔχει μάθει νά τὰ ἀφήνει στά χέρια τοῦ Θεοῦ «ἐν εἰρήνῃ».

Ζώντας ἐμεῖς τὴ σημερινὴ κατάσταση δέν πρέπει νά ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ τί θά γίνει αὔριο. Αὐτὸ κανένας μας δέν τὸ ξέρει. Ἡ ἀγωνία μας θά πρέπει νά εἶναι νά κάνουμε τελικά τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νά μὴ πλανηθοῦμε. Ὅταν ζοῦμε αὐτὸ τὸ κλίμα σίγουρα δέν σκεφτόμαστε τὸ αὔριο μέ φόβο. Ἐχουμε τὴ σιγουριά τῆς δικῆς Του παρουσίας στὴ ζωὴ μας. Δέν προβληματιζόμαστε γιὰ τὸ τί θά μᾶς συμβεῖ αὔριο γιὰτί ξέρουμε πῶς μαζί μας εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ δρόμος, εἴτε βατός εἴτε δύσβατος, εἶναι ἀσφαλῆς. Ὁ Χριστός μέ τὴν παρουσία Του τὸν γλυκαίνει, τὸν ὁμορφαίνει, τὸν ἀσφαλίζει. Κάνει «μακαρία τὴν ὁδὸ» καὶ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Ἡ καρδιά γεμίζει μέ μιὰ θεϊκὴ παρηγοριά καὶ χαίρεται οὐράνια. Ξεχνᾷ αὐτὴ τὴν πραγματικότητά πού εἶναι ἐμποτισμένη μέ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ θάνατο καὶ ζεῖ τὴν πραγματικότητά πού μᾶς περιγράφει ἡ Ἀποκάλυψη στό τελευταῖο κεφάλαιο.

«Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινὴν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι» (Ἀποκάλυψη 21,1)

Αὐτὸ σημαίνει αὐτὸ πού λέει καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος «Αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ». (Ρωμ.8,21).

«Καὶ ἡ πόλις οὐ χρειᾶν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἄρνιον» (Ἀποκ. 21,22-23).

«... καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δούλοι αὐτοῦ λατρεύουσιν αὐτῶ καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. Καὶ νύξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ καὶ χρειᾶν οὐκ ἔχουσιν λύχνου καὶ φωτός ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεός φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. 22,3-5)

Ἄς σταθεροποιήσουμε τὴν πίστη μας σ' αὐτά. Ἄς ἀφήσουμε τὴν καρδιά μας νά γεμίσει μέ τὴν οὐράνια χαρὰ πού δημιουργεῖ στὴν ψυχὴ ἡ δικὴ Του παρουσία. Ἄς βλέπουμε μπροστά μας τὸν «καινὸ οὐρανὸ καὶ τὴν καινὴ γῆ», τὸ ἐσφαγμένο Ἄρνιο στό θρόνο τοῦ Θεοῦ, τὸ «Φῶς τοῦ κόσμου» νά

φωτίζει αιώνια και ἄς ἀπολαύσουμε νοητά ἀπό τώρα τήν ἀπ' εὐθείας θέα τοῦ προσώπου Του, τήν ὁποία εὐχόμεστε νά ἀξιωθοῦμε νά ἀπολαμβάνουμε ἀενάως στή Βασιλεία Του.

Υ.Γ. 1. Ἀναφέρουμε σάν ἐξέχουσα εἶδηση ὅτι ἡ Κυβέρνηση Συνασπισμοῦ τῆς Ἀγγλίας μετά τήν μεγάλη ἀντίδραση τοῦ λαοῦ στήν ἠλεκτρονική ταυτότητα καί στή στέρηση τοῦ μεγαλύτερου δώρου τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου, τήν ἀνακάλεσε καί εἶπε ὅτι θά καταστραφοῦν ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν μέ ἀσφάλεια.

Νομίζω ὅτι καί ἐδῶ βλέπουμε ὅτι τά πράγματα δέν ἐξελίσσονται ὅπως ἴσως τά φανταζόμαστε, ἢ ὅπως τά φαντάζονται οἱ διοικοῦντες, ἀλλά Ἄλλος εἶναι αὐτός πού ἀποφασίζει. Γιαυτό πάλι τονίζουμε πόσο μεγάλη σημασία ἔχει νά μὴν ἀγωνιοῦμε γιά τό αὐριο, ἀλλά τό μόνο πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι νά βρισκόμαστε κοντά στό Θεό καί νά δίνουμε τή μαρτυρία μας γιά κάθε τι πού ἔχει σχέση μέ τή ζωή μας καί περισσότερο μέ τήν πίστη μας.

Υ.Γ. 2. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ὑπάρχει καί στή χώρα μας μία ὀγκούμενη ἀντίδραση γιά τήν ἐπερχόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἦδη, μετά ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ π. Σαράντη Σαράντου πρὸς τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ πρωτοβουλία τῶν Ἀντιρρησιῶν Ὁρθόδοξης Συνείδησης ἄρχισαν νά συλλέγονται ὑπογραφές γιά τή μὴ ὑποχρεωτική παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη στό διαδίκτυο:

<http://anavaseis.blogspot.com/>

<http://orthodox-watch.blogspot.com/>

<http://www.orthros.org>

Ὅσοι δέν ἔχουν διαδίκτυακή σύνδεση ἢ δέν θέλουν νά ὑπογράψουν μέσω τοῦ διαδικτύου, μποροῦν νά ἐκτυπώσουν τό παρόν κείμενο καί νά τό ἀποστείλουν στήν ἀναγραφόμενη ταχυδρομική διεύθυνση.

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ

Όνομα:

Επώνυμο:

Επάγγελμα:

e-mail:

(σε περίπτωση που δεν ἔχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να αφήσετε τα πεδία κενά)

Προσοχή δεν υποβάλλουμε **ΠΟΤΕ δεύτερη φορά το ίδιο e-mail** θα θεωρηθεῖ διπλο-υποβολή και θα απορριφθεῖ αυτόματα ἀπό το σύστημα

Σχόλιο:

Συμπληρώστε τα παραπάνω πεδία και στείλτε τη σελίδα αυτή στην ταχυδρομική θυρίδα :

ΤΘ 105

ΣΠΑΤΑ

Τ.Κ 19004