

ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

‘Οφείλει «καθαρὰς» ἐξηγήσεις

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος χαρακτηρίζεται ὑπὸ τῶν κοσμικῶν ἡγετῶν τῆς Παγκοσμίου Κοινότητος, καὶ ἰδιαίτερως τῆς Δύσεως, ὡς ὁ «Πράσινος Πατριάρχης». Πολλάκις μᾶς ἀπασχόλησεν αὐτὴ ἡ ἐνασχόλησίς του μὲ τὸ περιβάλλον. Ἀναλαμβάνει δραστηριότητος δι’ αὐτό, τὰς ὁποίας ἔχει συνδυάσει ἀκόμη καὶ μὲ συμπροσευχὰς μετὰ τῶν Ἰθαγενῶν τοῦ Ἀμαζονίου, οἱ ὅποιοι πιστεύουν εἰς τὰ εἶδωλα. Διαπιστώνομεν ὅτι ἐκπέμπει μηνύματα διὰ τὸ περιβάλλον, τὰ ὁποῖα συνδυάζει μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ θεόπνευστα κείμενα. Καὶ ὀρθῶς πράττει. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπὸ τὰς ἀρχὰς Ὀκτωβρίου ἐπραγματοποίησεν ἓν πολυήμερον ταξίδιον εἰς τὴν Ἀμερικὴν. Ὅλοι τὸν εἶδομεν νὰ ἀσχολῆται μὲ τὴν μόλυνσιν τοῦ περιβάλλοντος εἰς τὴν Ἀμερικὴν. Νὰ εὐλογῆ διὰ Ἁγιασμοῦ τὰ ὕδατα τοῦ Μισσισιππὶ καὶ νὰ ὁμιλῆ διὰ τὸ περιβάλλον. Τὸν εἶδομεν νὰ ἀσχολῆται καὶ μὲ τὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἄφησαν οἱ καταστροφικοὶ τυφῶνες εἰς διαφόρους περιοχὰς τῆς Ἀμερικῆς. Συμπεράσματα δὲν εἶδομεν δι’ αὐτὰς τὰς πρωτοβουλίαις του. Ὅλοι διηρωτήθησαν, διατὶ νὰ κάμνη τὸ ταξίδιον εἰς τὸν Μισσισιππὶν. Οἱ προβληματισμοὶ ἐπολλαπλασιάσθησαν, ὅταν ἐπεσκέφθη τὴν ἔδραν τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν. Καὶ παρουσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΟΗΕ εἶπεν ὅτι: Ὁ μὲν Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΟΗΕ ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἔνωσιν τῶν λαῶν καὶ τῶν Ἐθνῶν, ἐνῶ ὁ ἴδιος (ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης) ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἔνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ δὴλωσίς του εἶναι συγκλονιστικὴ. Διότι διακηρύσσει ὅτι ὑπη-

ρετεῖ τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, τὴν Παγκοσμιοποίησιν καὶ τὴν Νέαν Ἐποχὴν. Ἰδίως ἡ τελευταία εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία προωθεῖ τὴν Πανθησκεῖαν ἀλλὰ καὶ τὴν Παγκόσμιον διακυβέρνησιν ὑπὸ ἐνὸς ὄργανου ὡς π.χ. εἶναι ὁ Ο.Η.Ε. Ἐνῶ ἡ νέα τάξις Πραγμάτων, ἡ ὁποία προωθεῖ τὴν Παγκοσμιοποίησιν καὶ τὴν μετατροπὴν τοῦ πλανήτου γῆ εἰς ἓν ἀπέραντον χωρίον, εὐρίσκεται ὀπισθεν καὶ τῶν σχεδίων διὰ τὴν ἔνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» ἄνευ παραιτήσεως ἐκ τῶν αἰρέσεών των. Δὲν εἶναι τυχαῖαι αἱ ἀναλύσεις διεθνῶν Ἰνστιτούτων περὶ τῆς Ἀσφαλείας, αἱ ὁποῖαι δίδουν ἔμφασιν εἰς τὴν γεωπολιτικὴν τῶν θρησκείων καὶ τὴν πάσῃ θυσία ἔνωσιν τῶν χριστιανικῶν «ἐκκλησιῶν». Μετὰ τὴν προαναφερομένην δὴλωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, φαίνεται ὅτι δὲν ἦσαν τυχαῖαι αἱ ἐνέργειαι του, κατὰ τὸ πρόσφατον παρελθόν, συμφώνως μὲ τὰς ὁποίας ἔπρεπε νὰ ἀφαιρεθοῦν ἀπὸ τὰς Ἱεράς Γραφὰς τῶν Χριστιανῶν, τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν Μουσουλμάνων τὰ στοιχεῖα βίας καὶ μίσους. Καὶ τὸ ἔπραττεν, ἐνῶ ἐγνώριζεν ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή ἀλλὰ καὶ τὰ Πατερικὰ κείμενα δὲν ἐμπεριέχουν τοιούτους ὅρους, ἀφοῦ ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας εἶναι τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης. Εἰς τὸ αὐτὸ πλαίσιον ὀφείλομεν νὰ ἐντάξωμεν καὶ τὰς συμπροσευχὰς του μετὰ τῶν εἰδωλολατρῶν τοῦ Ἀμαζονίου εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Περιβάλλοντος.

Ἡ δὴλωσίς του, ὅμως, ἐνώπιον τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΟΗΕ ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

τριάρχης εργάζεται μεθοδικώς διά την Νέαν Έποχην καί την Νέαν Τάξιν Πραγμάτων, ή όποία ίσοπεδώνει τά πάντα, ίστορία, ταυτότητα, την κοινή θρησκεία τά κοινά ήθη καί έθιμα την κοινήν γλώσσαν κ.λπ. Ουσιαστικώς εργάζεται διά την παγκόσμιαν διακυβέρνησιν. Μετά την προαναφερομένην δήλωσιν του είμεθα έντόνως καχύποπτοι μέ τας πρωτοβουλίας του διά τό περιβάλλον. Διότι ή Νέα Έποχή άσχολεΐται μέ τό περιβάλλον καί τας κλιματικές αλλαγάς. Ο άνθρωπος, ό όποίος έξωτερικεύει τας άρχάς τής Νέας Έποχής καί άσχολεΐται μέ τό περιβάλλον καί τας κλιματικές αλλαγάς, είναι ό πρώην άντιπρόεδρος τών Η.Π.Α. κ. Άλ. Γκόρ. Ούτος συνδυάζει τόν άγώνα διά τό περιβάλλον καί τας κλιματικές αλλαγάς μέ την παγκόσμιον διακυβέρνησιν, ως προκυπτει άπό δηλώσεις του. Ο κ. Γκόρ όμιλών την 7ην Ιουλίου 2009 εις τό Παγκόσμιον φόρουμ διά την επιχειρηματικότητα καί τό Περιβάλλον, του Smith School, τό όποιον όργάνωσαν αι Βρετανικαί Times εδήλωσε: «Σάς φέρνω καλά νέα άπό τας ΗΠΑ. Μόλις δύο έβδομάδες πρίν, ή Βουλή τών Άντιπροσώπων πέρασε τό νομοσχέδιο Waxman-Markey γιά τις κλιματικές αλλαγές». Ακολουθώς έτόνισεν ότι τό νομοσχέδιον αυτό «θά βελτιώσει σέ μεγάλο βαθμό την έπιτυχή έκβαση» τής μάχης εναντίον τής κρίσεως, την όποίαν προκαλεί ή αύξησης τής θερμοκρασίας του πλανήτη. Καί προσέθεσεν: «Άλλά μόνο ή συνειδητοποίηση θά όδηγήσει στην αλλαγή καί ένας άπό τούς τρόπους μέ τούς όποιους θά συμβεί αυτό είναι μέσω τής παγκόσμιας διακυβέρνησης καί τών διεθνών συμφωνιών». Παρομοίαν θέσιν είχε διατυπώσει την 20ήν Νοεμβρίου 2000 ό πρώην Πρόεδρος τής Γαλλίας Ζάκ Σιράκ, κατά την διάρκειαν όμιλίας του εις την Χάγην. Ο κ. Σιράκ είχεν ειπεί ότι τό Πρωτόκολλον του Κυότο διά τό περιβάλλον έπρεπε νά θεωρηται ως «ή πρώτη συνιστώσα μιås παγκόσμιας διακυβέρνησης. Για πρώτη φορά, ή ανθρωπότητα θεσμοθετεί ένα γνήσιο σύστημα παγκοσμίας Διακυβέρνησης». Ένώ εις την Διάσκεψιν διά τας κλιματικές αλλαγάς, ή όποία έπραγματοποιήθη τόν Δεκέμβριον του 2007 εις τό Μπαλί του Ειρηνικού, έπροτάθη ή δημιουργία ενός παγκοσμίου Φόρουμ, τό όποιον θά

άντιπροσώπευε «ένα σύστημα παγκοσμίου έπιμερισμού του βάρους αυτού, μέ τρόπο δίκαιο καί στα πλαίσια τής άλληλεγγύης, τό όποιο θά δέσμευε νομικά όλα τά κράτη».

Είς αυτά πρέπει νά προστεθή καί ή πρώην ύπουργός Περιβάλλοντος τής Εύρωπαϊκής Ένώσεως Margot Wallstrom, ή όποία είχε δηλώσει, ως συνέχεια τής δηλώσεως του κ. Σιράκ, ότι «άντικειμενικός σκοπός του Κυότο είναι ή οικονομία, ή προετοιμασία του εδάφους γιά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σέ όλόκληρο τόν κόσμο». Έκ τών προαναφερομένων «στρατηγικών» δηλώσεων προκύπτει ότι ό άγών διά τό περιβάλλον καί τας κλιματικές αλλαγάς έχει σχέσιν μέ την παγκοσμιοποίησιν τής Οικονομίας καί την Παγκόσμιον διακυβέρνησιν, διά την όποίαν άγωνίζεται ό ΟΗΕ, ως

εδήλωσεν ένώπιον του Γενικού Γραμματέως του Όργανισμου ό Οικουμενικός Πατριάρχης, ένώ ό ίδιος άγωνίζεται διά την Ένωσιν τών Έκκλησιών. Κατόπιν όλων τών προαναφερθέντων καλούμε τόν Οικουμενικόν Πατριάρχη νά δώση έξηγήσεις. Διότι ή δήλωσις του είναι προκλητική. Οί λαοί είναι αντίθετοι μέ την ίσοπεδωτικήν παγκοσμιοποίησιν, ή όποία όδηγεί εις την εξαφάνισιν του Όμοθρησκου, του Όμομαίμου, του Όμογλώσσου, τών Κοινών ήθών καί έθίμων. Καί νά μάς ειπή, εάν ό άγών του διά τό περιβάλλον εύρίσκεται εις ευθείαν γραμμήν μέ την Νέαν Έποχην του Άλ. Γκόρ, την όποίαν ύπηρετεί (άθελήτως;), ως αποδεικνύουν αι κατά καιρούς πρωτοβουλία του καί τας όποίας περιεγράψαμεν εις τό παρόν σημείωμα.

Η ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΘΕΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

άληθώς καί επίβασις, τής ως άληθώς θεωρίας ή θεοπίας ειπείν οικιότερον, ή όποία μόνη είναι τό δείγμα τής ως άληθώς εύχομένης ψυχής· γιατί πάσα άλλη αρετή, είναι σαν ένα φάρμακο άλεξητηριο γιά τις ασθένειες τής ψυχής καί τά ριζωμένα σ' αυτήν υπό τής ραθυμίας πονηρά πάθη, ή δέ θεωρία είναι τό τής υγαινούσης ψυχής ό καρπός, ό όποίος είναι σαν ένα θεουργό τέλος καί είδος· διότι δι' αυτής θεοποιήται ό άνθρωπος καί όχι διά τής στοχαστικής αναλογίας άπό τούς λόγους καί τά όρώμενα, άπαγε (χαμαιζηλος γάρ αυτή καί ανθρωπίνη), αλλά διά τής άπό καθ' ήσυχίαν άγωγής!... (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όμιλία ΝΓ', 52).

Έτσι χειραγωγουμένη καί παιδαγωγουμένη ή Πάναγνος Θεόπαις «διά τής καθ' ήσυχίαν άγωγής», επέλεξε την άόρατον σέ όλους άκοινώνητον ζωήν καί διαμένοντας μέσα στα Άγια τών Αγίων, έλύθη άπό κάθε υλικό δεσμό καί έξετίναθε σχέσιν «καί αυτής τής προς τό οικείον σώμα συμπαθείας υπεραναβάσα» (άνυψωθείσα), συνήψε τόν νούν της προς τό κέντρον τής ύπάρξεώς της, πού είναι ή καρδιά καί μέ την άδιάλειπτη θεία προσευχή, υπερέ-

βη τόν πολύμορφο συρφετό τών λογισμών καί μάς έδειξε «καινήν καί άπόρρητον όδόν προς τούς ουρανούς, την έν' ούτως ειπώ, **νοητήν σιγήν!**...».

Έπειτα προς αυτήν την νοητήν σιγήν προσέχουσα τόν νούν της ή Θεόπαις περίπταται πάντων τών κτιστών καί βλέπει μεγαλύτερη δόξαν άπό τόν Μωυσή καί έποπτεύει την θείαν Χάριν, **πού είναι εύχαρες καί ιερών θέαμα άσπίλων νόων καί ψυχών!**...

Αυτό του ιερού θεάματος μετέχουσα ή πάναγνος Θεόπαις Μαριάμ γίνεται, κατά τούς θείους ύμνωδούς, «Νεφέλη φωτεινή του όντως ζώντος ύδατος, αύγή τής μυστικής ήμέρας καί πυρίμορφον όχημα του Λόγου» (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Όμιλία ΝΓ' 59, ΕΠΕ 11).

Γι' αυτό έκθαμβος ό θείος Γρηγόριος γιά τά άπερίγραπτα μεγαλεία τής Πανάγνου Θεόπαιδος, άναφωνεί: «Τίς λαλήσει τά μεγαλεία σου Παρθένη; άκουστάς ποιήσει πάσας τας αίνέσεις σου» (Ψαλμ. 105, 2), Θεόπαις· Θεομήτωρ έχρημάτισας· ήνωσας τόν νούν Θεώ· ήνωσες Θεόν σαρκί· υιόν ανθρώπου έποίησας Θεόν, καί τόν άνθρωπον υιόν Θεού!...» (Γρηγορίου Παλαμά, ΝΓ' 62).