

Οσετία ή "Ως αιτία";

«Ουαί σοι, πόλις, ης ο βασιλεύς σου νεώτερος». Αλλοίμονό σου πόλις που ο Βασιλεύς σου είναι νεώτερος, λέει ο εκκλησιαστής (κεφ. 10,16). Νεώτερος μάλιστα στη φρονιμάδα, αν και οπωσδήποτε από τους νέους λείπει γενικά η πείρα, που σε δύσκολους καιρούς είναι ακόμα πιο απαραίτητη. Αυτός είναι ένας ισχυρός λόγος για τον οποίο ο **Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός** προειδοποιεί ότι **«όταν θα κυβερνήσουν οι νέοι θα γίνει κακό»** (54η, pdf). Ένας άλλος ισχυρός λόγος είναι ότι, ακριβώς από έλλειψη εμπειριών, οι νέοι δεν ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα των πράξεών τους, δηλ. **όπως στρώσουν θα κοιμηθούν**, κατά τη λαϊκή έκφραση.

Σήμερα με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι πολύ πιο εύκολο ένας νέος και άπειρος να φανταστεί ότι η ζωή είναι σαν ένα τέτοιο παιχνίδι. Διότι είναι εύκολο, όπως στο παιχνίδι, να βλέπει ξεκάθαρες παρατάξεις από εχθρούς και από φίλους, αγνοώντας την ύπαρξη ψυχής μέσα στους ανθρώπους, η οποία κάνει τις δικές της επιλογές κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από το ποια είναι τα κίνητρα και συμφέροντα με τα οποία ξεκινάει το παιχνίδι. Πολύ περισσότερο **αγνοείται η ύπαρξη του πνευματικού νόμου**, που ελέγχει την πορεία του ανθρώπινου γένους, αλλά και του καθ' ενός μας, ώστε να μην καταλήξουμε στην απώλεια χωρίς να πάρουμε τα κατάλληλα (κάποτε οδυνηρά) ανασταλτικά μηνύματα. Τώρα που προχωράμε προς την συντέλεια ολοταχώς, βοηθάει η Νέα Τάξη και οι αμαρτίες μας σ' αυτό, οι καιροί αλλάζουν πολύ γρήγορα και τα αποτελέσματα από τη δράση του πνευματικού νόμου φαίνονται και αυτά σε ελάχιστο χρόνο. Διότι αν και πρέπει να δράσει και σ' αυτή τη ζωή ο πνευματικός νόμος, το **«χρόνος ουκέτι έσται»** της Αποκαλύψεως (δεν θα υπάρξει πλέον χρόνος, Απ. 16) είναι κοντά, επιταχύνοντας δραματικά τα γεγονότα.

Ακόμη και αν καταφέρει κάποιος μια πρόσκαιρη επιτυχία, εφ' όσον δεν γίνει «κατά Θεόν» η προσπάθεια και επιτυχία του αυτή, τότε για ότι κακό έχει κάνει θα κινήσει εναντίον του τον πνευματικό νόμο. Αυτός αν και δεν μοιάζει με τους φυσικούς και απρόσωπους νόμους, οδηγεί στην πνευματική τελείωση με τις διαδικασίες που μας φανερώνει η Αποκάλυψις. Επειδή ο Θεός δεν προσωποληπτεί, γι' αυτό όχι μόνο δεν χαρίζεται στους Ορθοδόξους, αλλά επειδή αυτούς έχει δώσει στους άλλους λαούς σαν φώτα ευεργετώντας τους περισσότερο, είναι και πιο αυστηρός σ' αυτούς και απότομος. Διότι αφ' ενός **«οι δυνατοί δυνατώς ετασθήσονται»** (δηλ. όσοι είναι δυνατοί πνευματικά, θα εξετασθούν αυστηρά, Σοφ. Σολ. Στ6), και αφ' ετέρου **«η κρίση θα αρχίσει από τον οίκο του Θεού»** (Βλ. 1η Πέτ. Δ17) με τρόπο απότομο: **«κρίσις απότομος εν τοις υπερέχουσι γίνεται»** (Σοφ. Σολ. Στ5).

Ο βασιλιάς Δαβίδ προκάλεσε κάποτε με την πτώση του σε διπλό παράπτωμα, μοιχείας και φόνου, μεγάλη πληγή στον εαυτό του, και τους ανθρώπους του, κατά τον λόγο που του ανάγγειλε ο προφήτης Νάθαν: **«από τώρα δεν θα λείψει μάχαιρα από τον οίκο σου σ' όλη τη ζωή σου»** (και νυν ουκ αποστήσεται ρομφαία εκ του οίκου σου έως αιώνος, Βασ. Β' 12,10). Και αυτό συνέβη, παρ' όλο που με τα λόγια του προφήτη συνήλθε και μετανόησε! Οι Άγιοι καθαρίζονται πλήρως, με τα παθήματά τους, από αυτή τη ζωή σε ότι κακό έκαναν, αλλά και προφυλάσσονται να μην ξαναπέσουν σε αμαρτήματα.

Από τον έλεγχο του πνευματικού νόμου δεν θα διαφύγουν βέβαια οι άπιστοι και οι απειθούντες αιρετικοί στο λόγο του Θεού. Διότι πάλι κατά τον Απόστολο: **«εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού θα φανεί»;** (Βλ. 1η Πέτ. Δ17).

Ο τρόπος που κινήθηκαν τα Ρωσικά στρατεύματα για να μπουν στη Γεωργία:



Πολλοί στο διαδίκτυο επικεντρώνουν την προσοχή τους στο αστέιο μέρος της υποθέσεως, που είναι, ότι ο Σακασβίλι μασσάει τη γραβάτα του μπροστά στον φακό του BBC!

Οι νεαροί διαδηλωτές στη Ρωσία γράφουν στο πανό (δεξιά):

**ΗΠΑ - ΙΡΑΚ
ΡΩΣΙΑ - ΟΣΕΤΙΑ**

Αλλά μ' αυτό τον τρόπο αποδέχονται και αυτοί τις αρχές των συμφεροντολογικών επεμβάσεων της Νέας Τάξης. Είναι ένα σύνθημα αταίριαστο σε Ορθοδόξους Χριστιανούς, πολύ περισσότερο που δεν ήταν ίδια τα αίτια της επέμβασης των Αμερικανών στο Ιράκ με αυτά της επέμβασης των Ρώσων στην Οσετία. Εκτός αν η Οσετία ληφθεί **«Ως αιτία»(!)**... (Για τα επερχόμενα, όπως ο πόλεμος συμφερόντων στην περιοχή γύρω από τον Καύκασο και τα πετρέλαιά του)... Δεν είναι όμως η κύρια αιτία όσα γίνονται εδώ, είναι το Κόσσοβο που με την "ανεξαρτησία" του άνοιξε το δρόμο στην "ανεξαρτησία" Οσετίας και Αμπχαζίας. Ή μάλλον είναι η αυθαιρεσία των μεγάλων συμφερόντων, για τα οποία, και τις αμαρτίες μας, θα φτάσουμε και στον 3ο Παγκ. Πόλεμο. Να μην ξεχνάμε ότι κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, η (κύρια) **αιτία του Γενικού Πολέμου θα είναι από την Δαλματία.** (45η προφ.)



Ήταν **ανέλπιστο δώρο** η κίνηση του Σακασβίλι να επιχειρήσει δια της βίας προσάρτηση της Οσετίας, και έτσι να βάλει για τα καλά μέσα στην Γεωργία (δηλ. στον έλεγχο των οδών πετρελαίου του Καυκάσου) τα ρωσικά στρατεύματα; Ο Ρώσος στρατηγός Anatoly_Nogovitsyn (δεξιά), είναι πάντως πολύ χαρούμενος...



...ενώ δεν ήταν το ίδιο για την εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων στην Πολωνία...

Παρατηρούμε στην περίπτωση της Ρωσο-Γεωργιανικής αψιμαχίας, ότι ξεκίνησε αναμέτρηση μεταξύ Ορθοδόξων λαών. Είναι επόμενο να συνεχίσουν και άλλες αναμετρήσεις μεταξύ "Χριστιανών", όσο τα υλικά συμφέροντα θα τους καθοδηγούν, και όχι η ομόνοια από πνεύμα συνεργασίας και αγάπης.

Οι Γραφές και οι Πατέρες προειδοποιούν. Ο μεγάλος πόλεμος που έρχεται θα είναι κατ' εξοχήν **"έμφυλος"** (2η προφητεία Αγίου Ταρασίου, [pdf σελ. 70](#)). Διότι οι αποστάτες Χριστιανικοί λαοί θα οδηγηθούν στην αλληλεξόντωση από τα άγρια ένστικτα που άφησαν ελεύθερα, για τα οποία τώρα χαιρόνται ονομάζοντάς τα **"ελευθερία"**!

Βέβαια **ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία** κατά τον Απόστολο Παύλο (βλ. Α΄ Τιμ. Στ 10). Και από την επιθυμία της, συνεχίζει, αποπλανήθηκαν πολλοί και προκάλεσαν στον εαυτό τους οδύνες πολλές. Με αποκορύφωμα στο υλικό πεδίο, λέμε εμείς, τις συμφορές του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου, που έρχεται επειδή από τους δύο προηγούμενους δεν συνεισθήκαμε. Και δεν είναι μόνο η τελική φάση του πολέμου. Είναι και οι μικρότεροι πόλεμοι, όπως αυτός της Οσετίας, που αποτελούν προετοιμασία για το έναυσμα του Μεγάλου, όπως έγινε και κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.



Αριστερά κατασκοπευτικό μη επανδρωμένο σκάφος τύπου Hermes 450, από αυτά που οι Ισραηλινοί πούλησαν στην Γεωργία. Πολλά τα έριξαν οι Ρώσοι πριν την τελευταία συμπλοκή του Αυγούστου (2008).

Στράβωσε η δουλειά και για την υποστήριξη που θέλουν οι Σιωνιστές σε ενδεχόμενη επίθεσή τους κατά του IPAN, από τη Ρωσία. Τώρα χρειάζονται επί πλέον διαπραγματεύσεις και ανταλλάγματα.

Οπωσδήποτε τα παιδιά του Κρεμλίνου δεν είναι αγγελοúδια. Είναι διάδοχη κατάσταση της ΚGB, ξέρουν καλά τα κόλπα των παζαριών και μην ξεγελιέστε. Σε καμιά περίπτωση δεν θα φτιάχνανε ανεξάρτητο Κόσσοβο οι Δυτικοί, αν οι Ρώσοι δεν ήταν μιλημένοι...



Μιά που αναφερθήκαμε σε πνευματικό νόμο, ας το δούμε και στους Εβραίους. Οι Εβραίοι - Γεωργιανοί υπουργοί, με πρώτο τον υπουργό Άμυνας Davit Kezerashvili, έδωσαν μπόλικο χρήμα της χώρας στις Ισραηλινές εταιρείες για να προμηθευτούν όπλα, και μ' αυτά το πρώτο που κατάφεραν, σαν συνέπεια του πολέμου, ήταν να αναγκάσουν σε ξεριζωμό από τα σπίτια και τις περιουσίες τους, εκατοντάδες οικογένειες Εβραίων! Αυτά κατά Εβραϊκές εφημερίδες, οι οποίες δεν κατάλαβαν τίποτα, διότι παραδίπλα έψαχναν τρόπους να αποφευχθεί ένα καινούργιο ολοκαύτωμα!

Δείτε μερικές ειδήσεις (στα αγγλικά): [War in Georgia: The Israeli connection](#) και:

[How Israel Trained and Equipped Georgia's Army](#) ή [WIRED](#)

[Bodies are lying everywhere. It's hell](#) ή [αποθηκευμένο doc \(Word\) με τα 3 κείμενα:](#)

http://www.imdle0.gr/diaf/2008/How_Israel_Trained_and_Equipped_Georgia-L.doc

ΑΜΔ, Αύγουστος 2008, www.imdle0.gr